



Tallose tjalken en klippers hebben Harlingen als thuishaven.

## HARLINGEN

### Dwarsligger van Friesland

Het beeld van Willelmina's Gaerdis, zonnig en karakteristiek vrouw van oud Harlingen.

**H**ARLINGEN is de dwarsligger van Friesland. Altijd wat anders. Ze spreken er zelfs niet de 'heilige' Friese taal, maar een eigen dialect dat zelfs niet op het Fries lijkt. Daar heeft Us Mem, moeder aller Friezen, veel hartezer van, maar Harlingen blijft eigenwijs. Juist dat geloof in eigen zaak maakt Harlingen tot een bijzondere Friese plaats. We dwaalden er rond en zagen prachtige havens en vele historische panden met lieflijke doorkijkjes, maar ook de zwarte muur waarachter ooit de roemrijke bliken dominee zijn dienstertje van het leven beroofde.

door HENK DE KONING

**HARLINGEN**, zaterdag In het lichthuis, nu hotelkamer van de voormalige vuurtoren van Harlingen, 22 meter boven de begane grond, vertelt eigenaar Gosse Beers zijn succesverhaal. Rondom glas, dus een Panorama Mesdag-uitzicht over het Wad en diep beneden alle daken, rood, grijs, schots en scheef als schubben van een tovervis.

Hij vertelt hoe hij in 1986 in de Kruis las dat de Harlinger vuurtoren door de overheid was afgedaakt en te koop stond. Verandering van vaarwegen en aanpassing van de

havenmond maakten het 75-jarige bakens overbodig. De aankoop bij de koop via openbare inschrijving, het grote aantal gegadigden, waar hij, Gosse, met een extreem hoog bod, de concurrentie al snel het nakijken gaf. Voor bijna 7.280.000 de vuurtoren gekocht, aanvankelijk als exclusieve plek voor zichzelf, het waarmaken van een jongensdroom, maar dan besluitend de vuurtoren tot een mini-hoteltje te verbouwen om ook anderen in deze belevenis te laten delen.

Iedereen verklaarde me voor gek toen ze hoorden hoeveel ik voor de toren had betaald. Maar ik wilde gewoon niet dat een ander er mee aan de haal ging", zo verklaart hij nu, een jongensachtige dertiger, gehuwd, vader van drie kinderen en met de ingrijpend verbouwde vuurtoren eigenaar van ongetwijfeld de kleinste en tegelijk ook meest in trek zijnde herberg ter wereld. Met slechts een gastenkamer voor twee personen op de hoogste etage, maar die, tot veler verdriet, nu al bijna tot eind van het jaar is volgeboekt. En de wachtlijst groeit nog steeds. Aanvragen uit Amerika, Japan, Australië, je kunt het zo gek niet bedenken. Logeren op de top van een vuurtoren aan zee in Holland. Toeristisch buitenland lust er wel pap van!

#### Lyrisch

We luisteren naar het fluiten van de wind, want er staat deze dag een stevige bries die de lucht boven Harlingen met een grijs licht tempert tot aan de horizon. Hier en daar is een donkere wolk waaruit bij vliegen een stevige drup regen valt. Verrassend gevolgd door een zonnestraal, die als een lichtfilas over de golven van de Waddenzee scheert, de naderende veerboot even doet oplichten en koppels meeuwen van het water opjaagt die tot



Boven: Het interieur van de tot hotel verbouwde vuurtoren van Harlingen. Het hotel beschikt slechts over één tweepersoons gastenkamer van waaruit men een schitterend uitzicht heeft over het Wad en de stad.



Links: Harlingen telt maar liefst 500 monumenten.

#### Mini-hotel in vuurtoren

(advertentie)  
Bijeenkomst: Bezoek, Dinsdag en Doner  
[www.drokwerk.nl](http://www.drokwerk.nl)

dicht bij de vuurtoren zwalpen. Zijn we te lyrisch — zo proeft u mogelijk toch iets van de steer.

Geteund door gemeente, rijk en provincie en met medewerking van specialisten, onder wie een al even gemotiveerde architect, verbouwde Gosse zijn vuurtoren in twee jaar tijd tot het huidige resultaat. Alles tip top in orde: dou-

che, toilet, normale verlichting en een eigen waterdruk systeem. Twee man 'hotelpersoneel' in vaste dienst, onder wie een vuurtorenwachter als dagelijkse gastvrouw. Geen receptie en geen lift, maar direct naar boven, zo'n honderd treden op. Vreemd genoeg heeft Gosse ze nog nooit precies geteld.

Woon- slaapvertrek in één.

Ingericht met een kleine zitbank en een werkblad om aan te eten. Het speciale bed in de vorm van een waterdruppel neemt zo weinig mogelijk plaats in beslag. Geen keuken.

De vuurtorenwachter brengt het ontbijt. Uit een speciale kraan stroomt kokend water voor het zetten van koffie en thee. Dus buiten de deur lunchen en dineren of zelf wat halen. Want wie brengt, honderd treden op en af, een portie bami of een pizza?

Een donkere vlek in de vloer van de hotelkamer verradt de plek waar ooit de koepel van

het vuurtorenlicht heeft gestaan. Dit onderdeel is bij de verbouwing als een soort hoed naar het hoogste punt getild. Ook hier rondom glas. Zo vormt de 'hoed' nu een extra spannende uitkijkpost. Gemiddeld met een zijte van stuurstoelen, een tafel met een kaart van het Wad en een marifoon om al het scheepvaartverkeer (vooral bij storm en het uitvaren van de reddingsboot) te kunnen beluisteren. De ronde doucheruimte (met wandverwarming) bevindt zich enkele treden lager van de torenkamer. Via smalle kijkgaten in het trappat heb je, al badde- rend, een pracht van een zicht op die kleine, verkrumelde wereld, daar diep beneden, Holland als zevende hemel.

De zee, de verbondenheid hiermee bepaalt sinds eeuwen het karakter van de stad. Vrachtschepen uit alle landen, veerboten naar Vlieland en Terschelling en talloze tjalken, klippers, jachten en visskotters kleuren het leven in de zeven havens. Daarvan is de Noorderhaven historisch het best bewaard gebleven, en en vloet tot in het centrum voerend. De eeuwenoude binnenstad telt vele monumenten waaronder voornamelijk patrijshuizen, een fraai stadhuis, ranke torens, stijlvolle kerken, schilderachtige grachten en sierlijke bruggen.

In het Hannekehuis en het stadsmuseum zien we schilderijen, prenten en scheepsmoedellen over de rijke historie van Harlingen. In de beroemde Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek worden kostbare

Rechts: Harlingen met vuurtoren in vogelvlucht.

FOTOS: GERT FORMA