

## De Dames Reiziger logeren Vuurtoeren-Harlingen

**E**EN EIGEN vuurtoren, helemaal voor jou alleen. Dat wil zeggen, voor één nacht. Het klinkt romantisch, maar is het dat ook? Een van de Dames heeft zich voor de gelegenheid opgeofferd, en haar plaats afgestaan aan meneer Reiziger. Want zo veel hebben we wel begrepen: er is maar één bed in de vuurtoren in Harlingen.

Onder aan de toren staat Hilda. Als er iemand trots is op de restauratie en verbouwing van deze 24 meter hoge uitkijkpost, dan is het deze hartelijke, blonde, Friese vuurtorenwachster. Ze demonstreert de originele vuurtorenlamp, die vroeger

natuurlijk op de bovenste verdieping z'n werk deed, maar nu beneden in een vitrine staat opgesteld (en het met een druk op de knop nog even doet). Dan laat ze ons voorgaan, alle acht trappen op, tot we bij een deur komen. Daarachter begint het appartement. Alles wat een mens zich maar wenst is hier ondergebracht op drie verdiepingjes, als in een slakkenhuis. Om te beginnen een badkamertje, betegeld met gele mozaïeksteentjes, met een douche, een wc, een design wastafeltje met spiegel, en zelfs een föhn. Trappetje op en we naderen het gedeelte waar vroeger de vuurtorenwachter zat. Hilda weet ongetwijfeld wat er komen gaat: alle gasten reageren immers alsof ze voor de eerste keer vuurwerk zien... Wij ook. Ramen alom geven zicht op de haven dichtbij, op Vlieland en Terschelling in de verte, op het stadje Harlingen en daarachter het Friese platteland. „Ga



d'r maar even bij zitten, dan leg ik julie nog wat uit”, zegt Hilda.

De halfronde bank die we zien, is ons bed. We kunnen het zelf opmaken door een paar hoezen te verwijderen. Dan komen er keurige lakens, kussens en een dekbed tevoorschijn. In een speciaal ontworpen kist zit prachtig servies, glaswerk en bestek, en we mogen zelf koffie en thee zetten.

„Hier ligt het gastenboek, daar staat de verrekijker en als jullie dit laddertje opgaan dan kun je nog naar buiten ook”, zegt Hilda. „Hoe laat willen jullie ontbijten, dan zet ik morgenochtend verse broodjes voor de deur neer? Boter, kaas en jam staan al in de ijskast. Veel plezier.”

Als Hilda is verdwenen worden we er stil van. Dat mooie boeket bloemen, die fruitschaal, dat plankje boeken... Meneer reiziger zet een cd-tje op. Via een perfecte geluidsinstalla-

tie, die doorklinkt tot in de badkamer, zorgen de ijle klanken van Enya voor passende muziek op grote hoogte. Maar het had ook Jacques Brel in het Fries kunnen zijn, of Van Morrison, want iemand heeft met veel inlevingsvermogen acht ideale cd's uitgezocht.

We zijn blij dat we een picknickmand hebben meegenomen, zodat we de toren voorlopig niet meer uit hoeven. Onder het genot van koude kip en een glas wijn, lezen we om de beurt uit het gastenboek. Met een brok in de keel vernemen we hoe Inge hier haar jawoord gaf aan Dirk, hoe een 80-jarige genoot van een uitzonderlijke verjaarscadeau, en hoe Dick en Elly terugkeken op tien gelukkige jaren. En ook hoe Corine romantisch wakker dacht te worden in de armen van de man met wie ze de dag daarvoor was getrouwd: 'Het is nu zeven uur 's ochtends en Henk zit al een uur

met een verrekijker over het wad te turen.'

Als met de zon ook het uitzicht is verdwenen, maken we ons bed op, negeren de tv die erboven hangt en bedenken iets wat wij in deze toren zouden kunnen vieren.

's Nachts buldert de wind op volle kracht rond ons koepeltje. De windmeter tegen de muur achter het bed fliekt iedere keer van noord naar noordoost, maar deze toren heeft wel erger meegeemaakt en geeft geen krimp.

De volgende ochtend sluiten we naar beneden als kleine kinderen naar hun schoen bij de schoorsteen. Ja hoor, op een houten bijzetta-

feltje staat een mand verse broodjes, croissants, suikerbroodjes en crackers. Uit de ijskast halen we het plateau met boter, beleg en twee flesjes jus d'orange. Achter de huizen van Harlingen komt de zon op. Dat is het voordeel van de winter, kun je uitslapen en toch de zon zien opkomen. We nemen nog even het laddertje naar boven, naar de uitkijkpost. Daar is het nu iets te koud, zeker ook om het balkonnetje te proberen. Dat laten we over aan de andere dame. Want zij heeft al geboekt voor het voorjaar.

*Reserveringen voor de vuurtoren van Harlingen lopen via de VVV Harlingen. Tel. 0517 415911. De prijs is f 495, inclusief ontbijt, van tevoren per giro te voldoen. Aankomst vanaf vier uur 's middags, vertrek uiterlijk 12 uur de volgende dag. In het vuurtorenappartement mag niet gerookt worden. Lang van tevoren te boeken wordt aanbevolen.*